



School van Eertijds voor iedereen | In de Espace Arthur Masson in Treignes



FT Province de Namur

Rue Eugène Defraire 29

Treignes - 5670

Contact: +32 60 39 15 00

<https://www.espacemasson.be/>

De Espace Arthur Masson is vernoemd naar de Belgische schrijver Arthur Masson en neemt de bezoekers mee naar de school van eertijds in een typisch Ardens dorpje.

Souvenirs te koop in La Boutique de Wallonie

De Espace Arthur Masson ligt aan de rand van het dorpje Treignes en werd ouderwets maar gezellig ingericht. In het midden van de Espace, op de plaats waar vroeger een waterpomp stond, bevindt zich vandaag een prachtige fontein, een ontwerp van de broers Yves en Claude Rahir. Het gebouw wordt omringd door de drie voormalige scholen van Treignes:

- De meisjesschool, vandaag de **School van Eertijds**;
- De jongensschool, vandaag het spektakelparcours '**Trignolles**';

- De kleuterschool, vandaag de onthaalruimte, de cafetaria 'Chez Toine' en een **groot terras achteraan** met zicht op de vallei van de Viroin.

Spektakelparcours met audiogids

Het Spektakelparcours 'Trignolles' vindt binnen plaats en is een geluids- en lichtshow met 11 scènes waarin aan de hand van Waalse dialogen de evolutie van het **landelijke leven in de Ardennen** van de jaren 1930 tot 1960 beschreven wordt. De rode draad zijn de anekdotes die de personages van Arthur Massons 'Toinade' (waaronder Toine Culot) beleefd hebben. Je krijgt voor dit bezoek een ludiek notitieboekje vol met spelletjes en anekdotes.

- De dialogen van het spektakelparcours '**Trignolles**' zijn in het Waals en worden vertaald door een audiogids in het FR, NL, EN en DE voor groepen en individuele bezoekers.
- De animaties in de '**School van Eertijds**' zijn in het Frans voor individuele bezoekers en in het FR en het NL voor groepen.

Nieuwe activiteiten

De Espace Arthur Masson biedt vanaf 5 april twee nieuwe gezinsactiviteiten aan van ongeveer anderhalf uur. Bij de ene ga je als een echte **Sherlock Holmes** op zoek naar de moordenaar van de jonge Adèle in het Huis van het Ongeluk, en bij de andere vertrek je op **schattenjacht** en maak je een wandeling van 3 km in het dorp Treignes.

Ontdek ook [Les Rétroberlines du Viroin](#). Stap in een schitterende berline voor een tocht van ongeveer 34 km op ontdekking naar prachtige landschappen en authentieke dorpjes in de Viroinvallei.

In de **School van Eertijds** kan je een uurtje in de klas doorbrengen zoals vroeger: een unieke ervaring om met je gezin of met vrienden te beleven.

Trek je schort aan en ontdek de voorwerpen die het klaslokaal sieren: schoolbord, houten banken, sleutels en leien, pennen en inktpotjes... Opgelet, de **leraar** wacht op jou, het is tijd om aan de les van de dag te beginnen.

Laat je bij het geluid van de bel meeslepen door de **geur van inkt en krijtstof** om de discipline van weleer te herbeleven terwijl je je amuseert.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.

Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je interesseert.

Verantwoordelijke uitgever:

Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme (WBT vzw).

© Wallonië België Toerisme (WBT vzw).Avenue Comte de Smet de Nayer 145000
Namen+32 (0)2 504 02 11Online: www.walloniebelgietoerisme.beE-mail:
info@walloniebelgietoerisme.be

De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door Wallonië België Toerisme (WBT vzw). De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke wijzigingen tussen de verzameling van de gegevens en de weergave ervan in dit document.

Behoudens anderluidende verklaring behoort de informatie vermeld in dit document toe aan Wallonië België Toerisme (WBT vzw).

Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de reproductie van deze informatie.

Wallonië België Toerisme behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op dit document.